

Gebed voor de aarde

Schepper God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
U die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit
opdat wij het leven en de schoonheid beschermen.

Dompel ons onder in vrede
opdat wij als broeders en zusters leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.

Genees ons leven,
opdat wij beschermers zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten van hen
die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.

Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken,
met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Paus Franciscus (in Laudato Si)



Mensen uit verschillende kerken in Nijmegen hebben hun zorg voor de aarde en hun zorgen over klimaatverandering omgezet in een bezinningsprogramma. Het bevat drie soorten activiteiten: **Bewustwording** d.m.v. een lezing vanuit het Laudato-Si Instituut van de Radboud Universiteit en gesprekken over je eigen ecologische voetafdruk en de film 'The letter'.

Bezinning o.a. in themavieringen en een landelijk rondreizende kunstexpositie.

Bewust doen met challenges voor thuis en o.a. een gezamenlijke vuilnispraktijk.

Het hele programma vindt plaats in de maanden oktober en november 2024 en is te vinden op

www.pkn-nijmegen.nl

www.h3eenheid.nl

