



Beste,

Het coronavirus kreeg de afgelopen tijd veel invloed op ons leven. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te (gaan) lijden.

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale kerken en organisaties om hulp te bieden: boodschappen doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, teveel om op te noemen. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. Daarom is het platform [#nietalleen](#) opgericht.

Landelijke kerken als de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Rooms Katholieke kerk en christelijke organisaties als TijdvoorActie, SchuldHulpMaatje, ChristenUnie, Stichting Present, HipHelpt en de EO werken binnen dit platform nauw samen.

We roepen je op om jouw kerk of organisatie aan te melden bij [#nietalleen](#). Aansluiting bij dit initiatief vergroot de zichtbaarheid van deelnemende kerken bij de burgerlijke gemeente en het verbindt kerken en lokale initiatieven onderling. Samen staan we sterk!

Hoe kun je meedoen?

- Ga naar www.nietalleen.nl en vul het formulier om hulp te bieden in. Pak de organisatie op in uw eigen woonplaats en zorg met elkaar voor lokale coördinatie via bijvoorbeeld een diaconaal platform. Wanneer er iemand in uw omgeving hulp nodig heeft en zich meldt bij [#nietalleen](#) brengen we u met elkaar in contact. Wie hulp nodig heeft, kan dat kenbaar maken via de website www.nietalleen.nl of door te bellen (0800-1322).
- Deel dit initiatief via je website, via Facebook, Instagram of via Twitter met [#nietalleen](#). Er komen op de website ook een logo en social media posts beschikbaar.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nog vragen, dan denken wij uiteraard graag met jullie mee.

Wij roepen allen op om te bidden én te handelen. Op een nuchtere liefdevolle manier, waarbij we ons willen laten leiden door God. Niet door angst.

In Christus met u verbonden,