



KERKENNACHT 2019

Is dit óók kerk?

PELGRIMEREN MET KERKENNACHT NIJMEGEN

In Nijmegen openen dertien kerken met Kerkennacht 2019 hun deuren voor deelnemers aan de fiets- of wandelpelgrimages. Op vrijdagavond 21 juni kunnen belangstellenden zich tussen 20.15 en 20.30 uur melden bij één van de drie beginpunten. Al wandelend of fietsend wordt er een route afgelegd langs vier of vijf verschillende kerken. In elke kerk vindt een korte presentatie plaats rond het thema van kerkennacht: 'is dit ook kerk?' Elk bezoek duurt ongeveer 15 minuten. Deelname is gratis.

Wandel- en Fietspelgrimage

Deelnemers aan de wandelpelgrimage kunnen zich op 21 juni tussen 20.15 en 20.30 uur melden bij Waalhaven 1K (Navigatie Waalhaven) Om 20.30 uur begint daar het programma van de wandelpelgrimage. Deze route voert daarna nog langs de Jacobskapel, de Petrus Canisiuskerk en de Titus Brandsma Gedachteniskerk.

De eerste fietspelgrimage heeft de Kerk van de Nazarener als beginpunt, op Gildekamp 60.02. Aanmelden tussen 20.15-20.30 uur. Daarna worden de Russisch-Orthodoxe kerk, de Boskapel, de Nieuw-Apostolische kerk en de Titus Brandsma Gedachteniskerk bezocht.

De tweede fietspelgrimage begint bij de Antonius Abtkerk, Dennenstraat 121. Hierna volgen de Maranathakerk, Effata de Dominicuskerk, de Doopsgezinde Remonstranten kerk en de Lutherse kerk. De pelgrimages eindigen rond de klok van 22.45 uur.

Kerkennacht met kerkgenoten

De organisatie van Kerkennacht is op zoek naar kerkgangers die het leuk vinden om met een aantal kerkgenoten deel te nemen aan Kerkennacht 2019. Wie wil binnen zijn of haar eigen kerk het initiatief nemen om met een groepje kerkgenoten mee te doen aan de wandel of fietspelgrimage? Kaart dit aan binnen uw eigen kerk of neem contact op met Kerkennacht Nijmegen, mail: basmeisters3@gmail.com

Hieronder bevindt zich een kort overzicht van de routes en de deelnemende kerken. Wilt U meer van een kerk weten? Ga dan met de cursus op de link staan, houd de control-toets ingedrukt en klik met de rechter muisknop.



KERKENNACHT 2019

Is dit óók kerk?

De Wandelpelgrimage Beginpunt: Waalhaven 1K

	<p>Aanmelden tussen 20.15-2030 uur bij Waalkade 1K (navigatie Waalhaven) Vanaf 20.30 uur begint de korte presentatie van de Parochie voor Kermis, Circus en Binnenvaart. Nijmegen mag er trots op zijn dat wij deze parochie binnen onze gemeentegrenzen hebben. Voor info zie link: https://www.kscn.nl</p>
	<p>± 21.00 uur: Bezoek aan de Jacobskapel. De pittoreske Jacobskapel is een pareltje in de oude Nijmeegse binnenstad. De ramen zijn van de Nijmeegse kunstenaar Ted Feelen. De tweede zondag van de maand vindt er een Viering plaats. De Jacobskapel speelt een belangrijke rol in de pelgrimage naar Santiago. http://www.jacobskapel-nijmegen.nl/</p>
	<p>± 21.30 uur: Bezoek aan de Petrus Canisiuskerk. Deze kerk is centraal gelegen in het centrum van Nijmegen. De kerk is dagelijks geopend. Iedere dag worden er Vieringen gehouden, op zondag zelfs twee. De kerk raakte in de oorlog zwaar beschadigd en werd in een moderne stijl herbouwd. https://www.stefanus.nl/canisiuskerk</p>
	<p>22.00 uur: Bezoek Titus Brandsma Gedachteniskerk. Deze kerk aan de rand van het Keizer Karelplein kent een zeer actieve gemeenschap. In de kerk bevindt zich de Titus Brandsma Kapel, ter nagedachtenis aan deze in WO II omgekomen Nijmeegse geleerde, die in 1985 zalig werd verklaard. http://www.titusbrandsmamemorial.nl/index.html</p>



KERKENNACHT 2019

Is dit óók kerk?

Fietspelgrimage 1 Beginpunt Kerk van de Nazarener

	Aanmelden tussen 20.15 en 20.30 uur bij de Kerk vd Nazarener, Gildekamp 60.02. Vanaf 20.30 uur begint hier de presentatie. De Kerk van de Nazarener oriënteert zich op Gods Liefde en wil die tot bloei laten komen in het dagelijks leven. https://kvdn-nijmegen.nl/
	21.00 uur: bezoek aan de Russisch-orthodoxe Kerk. Dit is een pareltje in het brede aanbod van Nijmeegse kerken. Het Russisch Orthodox geloof is gebaseerd op de idee van de christelijke perfectie. http://www.orthodox-nijmegen.nl/nl/index.html
	21.30 uur: bezoek aan de Boskapel. De boskapel herbergt het Augustijns Centrum de Boskapel https://www.boskapel.nl/ en de Nederlandse Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. http://www.cgkv-nijmegen.nl/ Samen zullen zij zich hier presenteren.
	22.00 uur: Nieuw-Apostolische kerk. Deze kerk ligt nog redelijk aan het begin van de Graafse weg. De Nieuw-Apostolische Kerk hecht grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van haar leden. https://www.nak-nl.org/midden-nederland/nijmegen
	22.30 uur: Bezoek Titus Brandsma Gedachteniskerk. Deze kerk kent een zeer actieve gemeenschap. In de kerk bevindt zich de Titus Brandsma Kapel, ter nagedachtenis aan deze Nijmeegse zalige en geleerde. http://www.titusbrandsmamemorial.nl/index.html



KERKENNACHT 2019

Is dit óók kerk?

Fietsroute 2 Beginpunt: Antonius Abtkerk

	<p>Aanmelden tussen 20.15 en 20.30 uur bij de Antonius Abtkerk, Dennenstraat 121. De Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat huisvest enkele interessante schatten binnen haar muren.</p> <p>https://www.stefanus.nl/locaties/antonius-abt</p>
	<p>21.00 uur: bezoek Maranathakerk. De Nederlandse gereformeerde kerk heet de pelgrims welkom in de Maranathakerk. De glas-in-loodramen van dit gebouw zijn heel bekend en geliefd.</p> <p>https://nijmegen.ngk.nl/</p>
	<p>21.30 bezoek aan Effata, de Dominicuskkerk. Een actieve en bloeiende gemeenschap met veel activiteiten. Zo kan men effata het best omschrijven. De Dominicuskkerk is zeker het bezichtigen waard.</p> <p>https://www.stefanus.nl/welkom-effata</p>
	<p>22.00 uur bezoek aan de Doopsgezinde Remonstranten. Dit is een vrijzinnige, christelijke en ondogmatische kerk. Het gebouw biedt enkele verrassende bezienswaardigheden.</p> <p>http://dorenijmegen.nl/</p>
	<p>22.30 uur: bezoek aan de Lutherse Kerk Nijmegen. De kerk opent haar deuren. Een kruispunt, met een kerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er gaat een mooie zaal er achter de donkere kerkmuren schuil.</p> <p>http://www.lknv.nl/</p>



KERKENNACHT 2019

Is dit óók kerk?